

# MỘT BÀI DIỄN VĂN TỐI QUAN TRỌNG VỀ VĂN-HÓA

(Dịch và bình luận bài diễn văn của André Gide

tại Hội-nghị quốc-tế các nhà văn ngày 22 juin 1935)

của HOÀI-THANH

10 Décembre 1935

## Lời nói đầu

Kỳ tháng Juin vừa rồi, tại Paris có nhâm một hội-nghị quốc-tế các nhà văn. Hầu hết các nước lớn đều có đại-biểu ở hội-nghị này.

Mục đích hội nghị là trao đổi ý kiến về các vấn đề văn hóa, văn-nghệ, về nhiệm-vụ nhà văn. Một điều hội-nghị rất đề ý là tinh-hình đáng lo của văn-hóa: một đảng bị các chính-phủ độc tài kiềm chế, một đảng bị lợi-dụng để làm công-việc tuyên-truyền, hai đảng đều mất tự do cả hai. Mà văn-hóa thiếu tự do chẳng khác gì người ta thiếu không khí: không sao có thể sống được. Cái lòng lo sợ ấy đã khiến mấy trăm nhà văn nhóm họp lại để cùng nhau bàn luân về cách phù-trí văn-hóa. Lần lượt các nhà văn tâ và hữu lên diễn đàn bày tỏ ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Trong các bài diễn-văn, bài của André Gide được người ta đề ý và hoan nghênh một cách đặc-biệt. Lúc Gide đọc xong, công-chúng — hơn ngàn rưỡi người dự-thính — cũng đứng dậy vỗ tay hoan-hò. Phải chăng người ta hoan-hò một nhà văn xưa nay vốn tra-tinh-miech, tác-phẩm chỉ dành riêng cho một số ít thợ-giả, nay đã sáu mươi lăm tuổi còn ra đứng nói trước một công-chúng mấy ngàn người?

Gide đứng vào bậc nhất trong các văn-báo ngày nay. Danh-tiếng Gide khắp thế-giới nhất là từ lúc Gide công-nhiên theo chủ-nghĩa xã-hội cực đoan.

Trong bài *Văn-chương* là *văn-chương* cũng dũng-ở chỗ này, tôi có 'rich-dẫn' mấy câu ở bài diễn-văn của Gide. Rồi nhau, cuộc biện-luận tiếp theo đó, có nhiều người đề ý đến bài diễn-văn của nhà văn hào-phuơng Tây. Nhiều người muốn biết cho rõ ràng Gide đã nói những gì. Tôi nghĩ là lúc nén dịch dũng bài diễn-văn ấy.

**T**ruớc sự nguy hiểm mà chúng ta đều cảm thấy, sự nguy hiểm đã nhóm họp chúng ta hôm nay, mỗi dân tộc và mỗi đại biểu cho các dân tộc đều có một cách phản động riêng. Chính ở những chỗ riêng đó mà ta sẽ tìm thấy bài học hay hơn cả và bao quát hơn cả, bởi vì đúng với cái phản binh dị và sâu sắc hơn cả trong tâm linh người ta.

« Tôi muốn, hôm nay, thử giải rõ một vài điều lầm lẫn.

« Những người về phát quốc gia thường tưởng lầm rằng theo chủ nghĩa quốc tế là không còn biết yêu, biết nhìn nhận nước mình. Chữ « yêu nước » họ hiểu theo một nghĩa hẹp hòi, căm nê, ghen ghét đến nỗi chúng ta không dám dùng đến nữa. Chúng ta không thể chịu được rằng yêu nước mình tất phải ghét nước người. Về phần tôi, tôi dám nói rằng tôi có thể vừa hoàn toàn theo chủ nghĩa quốc tế vừa hoàn toàn là một người nước tôi. Cũng như tôi có thể vừa tin theo chủ nghĩa cá nhân vừa tin theo chủ nghĩa xã hội. Hyn nữa, chính nhờ có chủ nghĩa xã hội mà tôi mới hoàn toàn theo được chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì bao giờ tôi cũng chủ trương rằng: người ta càng hay phát triển cái bản sắc riêng của mình lại càng giúp ích cho đoàn thể. Lại còn lẽ này nữa cũng do lẽ trên mà ra: chính dưới chế độ xã hội, mà cả nhân, cái phản đặc sắc của cá nhân mới có thể phát triển một cách hoàn toàn, hay như lời Malraux nói trong một bài tựa vừa mới viết đây và đã nói riêng: « Chủ nghĩa xã hội già lại cho cá nhân cái phong phú của cá nhân. »

« Một điều đã đúng với cá nhân thi với dân tộc cũng đúng. Trong chính sách của Tô-Nga, tôi không khâm phục gì bằng sự biết che chở, kính trọng những đặc điểm của mỗi

dân tộc, mỗi nước nhỏ gồm trong liên bang; kính trọng ngôn ngữ, phong tục, văn hóa riêng từng nước nhỏ. Nội sự kính trọng đó đủ trả lời cho những người thường trách chế độ xã hội và chính phủ Tô-Nga muốn làm cho trong nước ai cũng bằng ai, ai cũng như ai, trước lúc thi hành chính sách ấy với thế giới.

« Tôi nói đây là lấy tư cách một nhà văn, tôi chỉ muốn nói về văn-hóa và văn-học; nhưng chính về văn-học mà trong những điều có tính cách riêng, có tính cách cá nhân, ta lại càng thấy phát huy được đầy đủ và rõ ràng những lẽ chung. Còn gì riêng cho Tây-ban-nha hơn Cervantes, cho Anh hơn Shakespeare, cho Nga hơn Gogol, cho Pháp hơn Rabelais hay Voltaire? Thế mà đồng thời còn gì sâu sắc và hợp với tâm tình chung của loài người hơn? Điều này tôi nói cách đây đã ba mươi năm. Các nhà văn hào vừa kè trên đó chính vì hay phát triển được bản sắc riêng của mình nên đã gặp nhau ở những chỗ sâu sắc trong tâm tình chung của loài người. Nên chí tôi nói đây là lấy tư cách một người Pháp và trong lúc xét cái văn đẽ nghiêm trọng nó là văn đẽ chung cho tất cả chúng ta, tôi tưởng tôi đúng về phương diện người Pháp là hơn cả.

« Trước hết, hãy xét qua tình hình văn-học Pháp.

« Vừa rồi tôi có nhắc đến Rabelais. Rabelais đã đưa vào văn chương Pháp cái huyền ảo, cái hõng hõm mà sau Rabelais người ta không thấy nữa. Trên kia, tôi nói rằng Rabelais tiêu biểu cho nước Pháp rất rõ rệt; nhưng Rabelais tiêu biểu cho thời đại của Rabelais lại còn rõ rệt hơn. Văn-học Pháp sau đó liền đậm lại ngay. Theo ý tôi cái đặc tính của văn-học Pháp là cái xu hướng xa những sự linh-séc, uy-rắc-rối, sự khó khăn của cuộc đời thực tế.

« Cố nhiên là tôi nói văn-học có điều. Người làm chuyện, người xem chuyện hay đọc chuyện và người trong chuyện đều không biết đến sự đời rét. Nói chuyện người có câu với người có câu đó là cái công việc nhà vẫn thôi bấy giờ. Còn như chính nhà vẫn là người không có câu, điều ấy ta không phải biết tới. Ta cũng không phải tìm cho biết cái may mắn của những người có câu đó tựa vào những sự khó cay gi. Văn-học và tư tưởng không biết đến những văn đẽ rắc rối ấy. Những vở kịch thời tác cao Racine chẳng hạn đều là những bông hoa chỉ nở được dưới lồng gương. Người trong các vở kịch ấy chỉ là những người nhàn rỗi; tác giả cho họ dù thi giờ để suy nghĩ về làm, về tri, và những điều ham muốn và dù thi giờ cho những điều ham muốn ấy phát biểu một cách thẳng đứng.

« Tôi không có ý huỷ bỏ văn-học này, tôi dám nói rằng không có ai kinh phục những tác phẩm của văn-học này hơn tôi. Từ hồi Hi-lap đến bây giờ thực chưa có lần nào nghệ thuật được hoàn toàn đến bậc ấy. Có người nói: những vị vua chúa trong các vở kịch thế kỷ thứ XVII không ăn thua gì đến chúng ta. Những người nói như vậy thực đáng thương hại: họ không cảm được cái đẹp thuần khiết trong những câu nói cũng những cử chỉ của các vai kịch. Họ cũng không nhận thấy rằng tuy bề ngoài có phu gấm vóc lụa là của vua chúa mà bề trong vẫn sỏi nồi những nỗi đau thương thành thực của loài người. Song các vai trong những vở kịch ấy đều là người tốt số. Một nền văn-học chỉ biết có những người tốt số và trong những người ấy lại chỉ biết có phần tâm, phần trí, e rằng hỏng chán. Nghệ thuật xa sự thực, xa cuộc đời, chẳng bao lâu sẽ thành chuyện bịa dật. Nếu trừ văn-học la-tinh ra là một nền văn-học về phương diện này còn quá hơn

nữa, tưởng khắp châu Âu không có nền văn-học nào ít sinh-khi và luôn luôn đi bên cạnh sự già dối như văn-học Pháp. Thiếu một tí là có thể mắc vào cái tệ giả dối ngay. Một nền văn-học muôn phục hưng, muôn cải tạo phải nhắm vào gốc, vào đất nước, vào nhân dân. Văn-học cũng như thần Antée, trong câu chuyện hoang đường mà rất có ý nghĩa của Hi-lạp, hễ giờ chân lèn khỏi mặt đất là mất hết sức mạnh, mất hết lòng can đảm. Văn-học Pháp hồi thế-kỷ thứ XVIII có cơ suy đồi. Nếu sau phục hưng lại được, không phải nhờ Montesquieu, cũng không phải nhờ Voltaire, mà đầu tiên tài của họ, mà chính là nhờ những người thường dân: Jean-Jacques và Diderot.

« Vì quá trọng cái bình thức, trọng lời văn-nên văn-học Pháp luôn luôn có cái xu hướng đi về những sự bịa đặt, sự giả dối. Đến nỗi phong trào lồng mạn công kích cái giả dối cỏ dien, cũng chỉ thay vào chủ nghĩa cỏ dien những tác phẩm giả dối hơn nữa. Trong bao nhiêu nhà văn có tiếng về phái này, Lamartine, Musset, Vigny, cả Hugo nữa, không có một người nào xuất thân ở bình dân, không có một người nào đưa đến cho văn-học được tinh túc, nếu có thể nói được tinh túc ở chỗ này. Nói cho phải, Hugo vẫn biết nên đi về bên nào. Vì vậy nên Hugo rầm rứt sức để gần bình dân, để nói thay lời bình dân, để diễn dịch bình dân. Thái độ ấy đã làm khó chịu bao nhiêu người bên hữu ngày nay, họ muốn xem đó là một chứng cứ cho sự ngu ngốc của Hugo. Tôi không nói thế. Tôi cho rằng Hugo làm thế có lẽ vì muốn tùy thời, nhưng ngay trong sự tùy thời, ta nhận thấy một cái lương tri sâu sắc.

« Văn-học Pháp xu hướng về sự bịa đặt, về sự giả dối, nói vậy, có quá đáng không? Tôi tưởng không. Cái xu hướng đó, tôi còn tìm thấy trong phong trào tượng trưng tiếp theo và phản động lai phong trào chuộng tự nhiên của Zola. Và ngay ở Zola mà các nhà phê bình, các nhà văn-học-sử chưa hiểu rõ giá trị và sự quan hệ — một điều nhục — ngay ở Zola, tôi vẫn thấy cái xu hướng us-tong hợp, us-trúu tượng. Cho nên mặc dù Zola muốn tách hẳn văn Zola vẫn gần văn lồng mạn, không gần về chỗ nguồn văn thi cũng về hình-thức văn.

« Không, tôi không nói quá lời. Tôi vui lòng mà trích dẫn ra đây lời nói của một nhà phê bình có danh bến hữu. Trong một bài báo có giá trị, nhà phê bình ấy công nhận sự giả dối của văn hóa và đồng thời bênh vực sự giả dối. Thực không có gì giúp cho tri phản đối của ta hơn nữa. Ta sẽ vì đó mà buộc phải nhận rõ thái độ của ta.

« Trong một số *Action française* gần đây có đoạn như sau:

« Văn minh là giả dối. Văn minh là lấy người giả thay cho người thực; lấy áo quần, lấy đồ trang sức thay cho sự trần trường của người ta... »

« Tác giả nói tiếp: « Cái xu hướng phản tự nhiên của văn minh, cái giả dối rực rỡ của văn minh, chính là cái mục đích, cái vĩ đại của văn minh và cũng là cái vĩ đại của loài người. Ai không nhìn nhận như thế là phản đối lại văn minh ».

« Không! Tôi không thể tin được rằng giả dối phải là cốt gốc của văn minh. Một cái văn minh giả dối, muốn giả dối và công nham tự nhận là

giả dối, tức là mang sẵn những mầm chết. Những sự nghiệp nền văn minh ấy còn sản xuất ra được đều là những sự nghiệp gần chết cùng với cái xã hội đã dung túng cho nó. Nếu chúng ta không biết vứt bao nhiêu điều ấy, nguy sẽ đến chúng ta. Thời đại văn-hóa dưới lồng gương đã hết rồi. Nếu những người về phái quốc-gia còn cố bênh vực nữa, càng hay. Thái độ họ sẽ giúp ta thấy rõ lẽ phải. Ta sẽ biết rằng ngày nay những người chân chính bênh vực văn-hóa là ở phía ta. Tuy vậy, tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng tôi không có ý công kích văn-hóa cũ: mặc dù nó giả dối, nó cũng đã sản xuất ra những văn phasm kiệt tác. Không nhìn nhận quá khứ là một điều vô lý và vô ích. Hơn nữa, nền văn-hóa ngày nay chúng ta mo-trot có lẽ không thể có sớm được, có lẽ phải có một nền văn-hóa giả dối đi trước đó. Cũng như chế độ tư bản, tuy khai-đ, nhưng vẫn phải đi trước chế độ xã hội là lẽ tất nhiên.

« Nhưng tôi nói rằng văn-chương, văn-hóa, văn-minh ngày nay muốn phát triển không thể ngồi theo văn-hóa cũ mà phải phản đối lại văn-hóa cũ.

« Tác giả bài tôi vừa trích dẫn trên này công kích tôi, cho tôi là kẻ thù của văn-hóa vì tôi chủ trương sự thành

giả dối, tức là mang sẵn những mầm chết. Những sự nghiệp nền văn minh ấy còn sản xuất ra được đều là những sự nghiệp gần chết cùng với cái xã hội đã dung túng cho nó. Nếu chúng ta không biết vứt bao nhiêu điều ấy, nguy sẽ đến chúng ta. Thời đại văn-hóa dưới lồng gương đã hết rồi. Nếu những người về phái quốc-gia còn cõi bệnh vực nữa, càng hay. Thái độ họ sẽ giúp ta thấy rõ lẽ phải. Ta sẽ biết rằng ngày nay những người chân chính bệnh vực văn-hóa là ở phía ta. Tuy vậy, tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng tôi không có ý công kích văn-hóa cũ: mặc dầu nó giả dối, nó cũng đã sản xuất ra những văn-phẩm kiệt tác. Không nhìn nhận quá khứ là một điều vô lý và vô ích. Hơn nữa, nền văn-hóa ngày nay chúng ta mơ ước có lẽ không thể có sớm được, có lẽ phải có một nền văn-hóa giả dối đi trước đã. Cũng như chế độ tư bản, tuy khả ố, nhưng vẫn phải đi trước chế độ xã hội là lẽ tất nhiên.

«Nhưng tôi nói rằng văn-chương, văn-hóa, văn-minh ngày nay muốn phát triển không thể nối theo văn-hóa cũ mà phải phản đối lại văn-hóa cũ.

«Tác giả bài tôi vừa trích dẫn trên này công kích tôi, cho tôi là kẻ thù của văn-hóa vì tôi chủ trương sự thành

hực. Không, chúng ta không công kích văn-hóa, chúng ta chỉ công kích sự giả dối, sự bày đặt của nền văn-hóa này. Thủ với văn-hóa chính là những kẻ ca tung sự giả dối và ca tung — sự ấy có nhiên — cái chế độ giả dối hiện thời.

«Một hòn là văn-minh, một bên là sự thành thực, bên nào phải chọn lấy một bên», tác giả bài trên này kết luận như vậy. Không! Tôi không thể chịu được rằng văn-minh tất phải không thành thực (ai cũng hiểu nói thế là nghĩa gì rồi); tôi không thể chịu được rằng loại người muốn văn-minh phải giả dối. Cái quan niệm thành thực này, tôi cho là tôi quan bế vì nó còn ra ngoài phạm vi cá nhân. Xã hội cũng không thành thực, trong lúc xã hội không cho bình dân được tự do ngôn luận, trong lúc xã hội cố giữ bình dân trong vòng nô lệ, ngu muội, dốt nát, đến nỗi nếu được nói bình dân cũng không biết nói gì. Một sự thật thời cho văn-hóa biết chừng nào! Từ lúc mới bước vào nghề văn tôi đã phản đối lại cái câu nói của phái quốc-gia hồi đó: «Có điều gì nói được người ta đã nói hết rồi; bây giờ chỉ có thể lặp lại mà thôi». Thế mà hai trăm năm sau La Bruyère, người đã phàn nàn ra đời quá chậm, ngày nay, đứng trước một tương lai đầy nguy

hiềm và hi vọng, chúng ta cảm thấy cả một nhân loại hùng dũng, trẻ trung và mới mẻ. Há chẳng phải một cảnh tượng lạ lùng sao ?

« Đến đây, chúng ta hãy nhìn trở lại. Nói văn chương là nói đồng cảm. Vậy ta hãy xem nhà văn đồng cảm với ai. Trong một vài nền văn học, và riêng trong văn học Pháp, thỉnh thoảng hay có một hiện tượng như vậy : một nhà văn tài nghệ vào bậc nhất, thế mà đương thời không ai ưa. Phải chăng nhà văn ấy chỉ viết riêng cho mình ? Không đâu. Sự đồng cảm không tìm được trong không gian, nhà văn vẫn hi vọng tìm được ở thời gian ; công chúng của nhà văn rải rác trên tương lai. Còn lúc đầu người ta chỉ thấy nhà văn kỳ dị, khó hiểu; cái tài, cái hay của nhà văn lúc đầu không ai biết. Nói đến đây, tôi nhớ tới Baudelaire, tới Rimbaud, tới Stendhal, Stendhal thường nói chỉ viết cho một số ít người xem và những người thực biết xem văn Stendhal lúc bấy giờ chưa đẻ. Nietzsche, William Blake, Melville cũng đều trong một trường hợp ấy. Tôi chỉ nhắc lại đây những người có danh lớn.

« Trong văn phẩm của những người này, có một sức đồng cảm rất mạnh - nhưng chỉ đồng cảm với người sau.

Ngẫm điều đó ta chờ nên mặt sát một nhà văn lúc đầu viết ra chỉ có ít người xem. Lần tôi đi họp hội nghị các nhà văn ở Moscou, tôi thực lấy làm sợ lúc tôi thấy bao nhiêu thuyền báo các nhà văn : « Các ông phải nói đến chúng tôi, phải diễn dịch chúng tôi, phải mô tả chúng tôi. » Không ! văn nghệ không làm - hay không phải chỉ làm -- công việc một tấm gương. Từ trước tới nay, văn nghệ Tô-Nga chỉ làm công việc một tấm gương và cũng đã sản xuất ra được nhiều tác phẩm đáng phục. Nhưng không nên chỉ thế mà thôi. Chúng ta đã ao ước có một nhân loại tốt đẹp hơn, chúng ta cũng nên, hơn nữa, chúng ta cần phải làm thế nào cho cái nhân loại đương phái thai này thoát ra khỏi mọi sự kiềm chế, mọi sự tranh đấu, mọi sự giả dối. Chúng ta phải giúp cho nhân loại sau này dần dần thành hình, in nét ra. Ngay ở hội nghị Moscou, Boukharine, Gorki và nhiều nhà văn khác đều có diễn giải ý kiến ấy rất rõ ràng. Văn nghệ không phải chỉ bắt chước, chỉ chép lại ; văn nghệ còn phải bảo cho người ta biết những điều người ta không biết, phải đi trước thời đại, phải sáng tạo.

« Những nhà văn tôi nói trên kia lúc đầu không ai biết,

về sau được công chúng hoan nghênh không biết chừng nào. Họ đã giúp cho người ta lý hiểu biết mình, vì họ phô diễn ra được những chỗ sâu sắc trong tâm hồn mà xưa nay người ta không biết đến. Người ta trước kia không ngờ rằng có thể thành thực được đến thế. Giá như nhà văn chỉ lo vẽ chân dung người đương thời theo sự thực hay theo sự tưởng tượng của người đương thời thì làm sao có cái ảnh hưởng sâu rộng như trên? Tìm người đồng cảm, đã dành thế. Nhưng có khi không thể tìm ngay được. Về phần tôi — tôi xin lỗi vì phải đưa mình làm ví dụ — sinh trưởng trong một gia đình trưởng giả, chịu một giáo dục trưởng giả, ngay lúc mới bước vào nghề văn, tôi đã cảm thấy trong tâm tình tôi có gì đặc sắc, có gì đáng khen, đều trái lại với những phép tắc, những tập quán, những sự giả dối ở chung quanh tôi. Theo ý tôi, dưới chế độ tư bản ngày nay, một nền văn học có chân giá trị không thể không đứng về mặt phản đối.

« Một nhà văn trưởng giả bây giờ đã dành rằng không thể đồng cảm với người cùng階級. Còn đồng cảm với bình dân... cũng không được nổi. Hễ bao giờ bình dân cõi như bình dân ngày nay, bao giờ bình dân chưa đi tới cái trình độ có thể đi tới được, cái trình độ phải đi tới và họ sẽ đi tới nếu ta chịu giúp họ, thì nhà văn chúng có thể mong gì. Vậy nhà văn bây giờ chỉ có thể nói cõi huyện với công chúng đời sau. Nếu xét tâm hồn nhà văn phô diễn ra được những điều sâu sắc, đời đời ở trong tâm hồn người ta, thì sự hoan nghênh của đời sau là một điều chắc chắn. »

« Xã hội Tô-Nga ngày nay, biến cho ta một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, một cảnh tượng quan hệ vô cùng và, tôi dám nói, đáng đưa ra làm gương nữa. Ấy là cảnh tượng một nước ở đó nhà văn có thể đồng cảm trực tiếp với người xem văn. Ở đó nhà văn không phải di ngược giòng như ở đây, nhà văn cứ việc tự nhiên trôi theo triều lưu chung. Nhà văn chỉ nhìn chung quanh mình là có thể tìm thấy vừa nguồn văn, vừa lời văn, vừa cái tiếng dội liền theo cùi bài văn. Cố nhiên sự ấy không phải không có hại. Nhà nghệ sĩ có gặp sự khó khăn rồi thảng được sự khó khăn mới tạo nên tác phẩm có giá trị. Song cái hại ấy, sau này sẽ bùn cũng không muộn.

« Trong văn chương của nước Nga gần đây tôi thấy có nhiều tác phẩm đáng khen, nhưng chưa có tác phẩm nào ấn tượng cái nhân loại sau này. Người ta còn lòi tả sự tranh đấu, sự lao động, sự phơi thai. Tôi vứng lòng chờ những tác phẩm khác trong đó nhà văn sẽ đi trước sự thực, sẽ đưa và mở đường cho sự thực.

« Giá như có một quyền sách nói về... lòi-dinh (radium) chẳng hạn mà chỉ vẽ cách làm ra lòi-dinh không thôi, thi người ta sẽ nói làm sao? Cố nhiên, điều thứ nhất là phải làm thế nào lấy được chất lòi-dinh. Điều ấy vẫn quan hệ làm. Nhưng đâu sao, điều tôi thích hơn và cần cho tôi hơn là biết tính chất và công dụng của loại kim này.

« Ngày nay, văn đề cốt yếu là tạo ra một nhân loại, một nhân loại mới — ở phương Tây mờ mịt của chúng ta, điều này còn xa xôi lắm. Chúng ta còn ở trong thời kỳ tranh đấu. Sự tranh đấu chúng ta chẳng qua gì nó vì nó mà chỉ vì cái hiệu quả của nó. Ở chúng ta, óc dâng phái ít mà lòng muôn dì tới mục đích nhiều.

« Trong một tác phẩm nghệ thuật có tính cách trường ca, nghĩa là có thể thỏa hợp được những sở thích luôn luôn thay đổi của người ta, không phải chỉ có những câu trả lời cho sự nhu cầu tạm thời của một giai cấp, một thời đại. Những tác phẩm như vậy ta phải lo

truyền bá cho nhiều người xem. Chính phủ Xô-viết đã tôn trọng văn hóa bằng sự in lại tác phẩm của Pouchkine hay diễn lại những vở kịch của Shakespeare hơn là sự xuất bản những sách ca tụng công cuộc của mình. Những sách này thường vẫn có giá trị lắm nhưng có lẽ chỉ là tác phẩm nhất thời. Cái điều làm tôi tưởng hình như là ở chỗ này: người ta dặn trước người xem nên để ý những gì, nên tìm cái ích lợi gì trong tác phẩm của người xưa. Một tác phẩm đẹp túc là đã có ích cho người xem rồi. Nếu cần văn tìm cho được một bài học rõ ràng, tìm cho được những lý do để hành động mà quên những điều có thể an ủi phần tâm hồn của người ta, như thế tỏ ra minh làm, minh không hiểu cái đẹp. Về sự xem sách xưa thiết ictuông nên để mỗi người được tự do muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nếu nhân đó, có người tìm ra được ý gì khác với ý kiến thông thường — tôi đã toàn nói khác với ý kiến của chính phủ — người ấy vị tất đã làm và như có làm nữa thì làm như thế vẫn có ích hơn là nhảm mất tin theo thành kiến chung. Mục đích văn hóa là giải phóng tinh thần người ta, không phải muốn người ta nô lệ.

« Chỉ có những người phản đối chủ nghĩa xã hội mới có thể tưởng làm rằng chủ nghĩa xã hội muốn đồng hóa người ta cho ai cũng như ai. Trái lại, chúng ta mong rằng chủ nghĩa xã hội sẽ dùng nên một xã hội trong đó mỗi người có thể sống một cuộc đời hết sức đầy đủ, có thể hoàn toàn phát triển và phát triển được hết mọi bản năng của mình.

triển được hết mọi bản năng  
của mình.

Chính ở Tô-Nga ta đã thấy  
phái thai cái xã hội này, sau  
một hồi tranh đấu và kiềm  
chế tạm thời cho được giải  
phóng một cách hoàn toàn  
hơn. Ở phương Tây buồn  
bã của chúng ta, tôi đã nói  
rõ, điều này còn xa xôi lắm.  
Ở đây, những vấn đề xã hội  
e nhau thời phải di trước các  
vấn đề khác. Không phải  
những vấn đề xã hội có hay  
gì hơn các vấn đề khác. Nhưng  
tinh hình văn hóa với tinh  
hình xã hội có quan hệ mật  
thiết cùng nhau. Cho nên  
chính vì chuộng văn hóa mà  
ta phải nói rằng: bao giờ xã  
hội cần như ngày nay, mối  
lo thứ nhất của ta là làm thế  
nào mà thay nó đi.

« Ngày nay, bao nhiêu cảm  
tình của ta, bao nhiêu nỗi  
mơ ước khát khao sự đồng  
cảm trong lòng ta đều di về  
một nhân loại bị áp bức, đói  
hunger và đau khổ. Nhưng tôi  
không thể chịu được rằng  
hết người ta không dối nữa,  
không đau khổ, không bị áp  
bức nữa thì không còn ăn  
thùa gì đến ta. Tôi không  
thể chịu được rằng người ta  
có khốn nạn thì mới xứng  
đáng cảm tình của ta. Ở thi  
tôi cũng nhận rằng sự đau  
khổ thường khiến người ta  
phát huy chân tướng của  
mình một cách rõ ràng; nghĩa  
là sự đau khổ những khi nó  
không làm người ta thanh ra  
uy mị, uốn én, có thể đào  
luyện người ta nên rắn rỏi.  
Nhưng tôi vẫn mơ ước sẽ có  
một xã hội trong đó mọi người  
cũng vui và sẽ có những  
người có thể phản khởi trong  
tinh vui. »

#### Đại ý bài diễn văn

Tôi đã cố lột lấy tinh thần  
nguyên văn. Nhưng  
một bài chửi tay ý tú đối đầu,  
thâm thúy, muôn dịch, ra tiếng  
ta cho được vừa dễ hiểu vừa đúng,  
không phải là chuyện dễ.  
Có chỗ nào sai, chỗ nào mơ  
nghĩa, tôi rất vui lòng nếu  
được các bạn cải chính cho.

Trước hết muốn nhận rõ đại  
ý, tôi hãy xin lược thuật bài  
diễn văn ra đây.

Vào đờ, Gide là một  
người hoàn toàn tin theo chủ  
nghĩa cá-nhân. Chủ nghĩa cá  
nhân không những không trái

(Xem qua bùn kia)