

## MỘT BÀI DIỄN VĂN TỐI QUAN TRỌNG VỀ VĂN-HÓA

(Tiếp theo trang bên kia)

10 Décembre 1935

với chủ nghĩa xã hội mà chính nhờ có chủ nghĩa xã hội mới thực hành được một cách hoàn toàn chủ nghĩa cá nhân. Cá nhân càng hay phát triển được bần sắc của mình lại càng giúp ích cho đoàn thể. Gide nói vậy. Các dân tộc cũng thế, càng hay rạng tỏ những cái đặc điểm của mình lại càng giúp ích cho nhân loại.

Cho nên bản về văn dã văn hóa là văn dã chung. Gide sẽ đứng riêng về phương diện một người Pháp và một nhà văn.

Đứng về phương diện này, Gide xét qua văn học nước Pháp. Theo ý Gide, văn học Pháp có xu hướng xa cuộc đời thực tế bằng ngày. Văn học có diễn mĩa dã có những văn phẩm kiệt tác, rồi văn học lãng mạn, văn học tượng trưng, cả văn học tả chân nữa đều thế cả.

Cái xu hướng gần sự bịa đặt nó ăn sâu vào văn học Pháp đến nỗi một nhà phê bình đã có thể viết trên báo A. *française* rằng cái đặc tính của văn minh là giả dối, ai không nhìn nhận sự ấy là thù với văn minh.

Gide cực lực công kích cái quan niệm ấy và nhất thiết chủ trương sự thành thực. Cái xã hội ngày nay là một xã hội giả dối nên mới sản xuất ra một nền văn minh giả dối, muôn giả dối và công nhiên tự nhận là giả dối. Nhưng nền văn minh ấy sẽ chết. „Lý nay chúng ta cần phải phản động lại, phải chuông sự thực, phải có xu hướng về bình dân. Nói đến đây, có lẽ Gide thoảng nghĩ đến cái xã hội rực rỡ sau này, lời diễn văn bồng thủy hăng hái và thiết tha như một đoạn văn cổ động: «Đứng trước một tương lai đầy nguy hiểm và hy vọng - Gide nói - chúng ta cảm thấy cả một nhân loại hùng dũng, trẻ trung và mởi mè».

Công kích sự giả dối trong nền văn học Pháp và khuyên nhà văn nên gần kề bình dân, đoạn, Gide khuyên người ta không nên khinh bỉ và mặt sát những nhà văn đương thời ít người ta thích. Vì có khi những nhà văn ấy là bậc đại tài, mãi đến đời sau mới hiểu. Nhà văn phải ở trước thời đại. Hơn nữa, những nhà văn: lúc đầu bị quên hờ thường đã diễn dịch được những nội dung đời đời ở trong thâm tâm của người ta. Làm thế, họ đã giúp ích cho nhân loại hơn là nếu họ di tản sự hoan nghênh của một thời bằng cách diễn tả người đương thời.

Gide tự lấy mình ra làm ví dụ và nói rằng dưới chế độ ngày nay, nhà văn không thể mong giai cấp giàu sang hiểu minh đã dành mà cũng không thể mong giai cấp bình dân hiểu minh vì bình dân ngày nay trình độ thấp kém lắm. Vậy trong xã hội tư bản, nhà văn chỉ còn hi vọng ở công chúng tương lai.

Còn dưới chế độ xã hội như ở Tâ-Nga, nhà văn được may mắn hơn, nhà văn không còn phải phản đối lại hoàn cảnh và có hi vọng được hiểu bởi người đương thời. Tuy vậy các văn sĩ Nga hiện nay vẫn còn lo lắng sự tranh đấu, chưa biết đi trước thời đại mà phác họa nên nhân loại sau này. Gide mong rằng các nhà văn Nga sẽ biết vượt ra ngoài sự lo lắng của một thời đại mà đi trước sự thực, dù dài và mở đường cho sự thực.

Bởi vì «trong một tác phẩm nghệ thuật có tính cách trường cửu, nghĩa là có thể thỏa hợp được những sở thích luôn luôn thay đổi của người ta, không phải chỉ có những câu trả lời cho sự nhu cầu tạm thời của một giai cấp, một thời đại». Những tác phẩm như vậy nên để cho nhiều người xem và nên để cho người ta được tự do phản đoán trong lúc xem.

Mục đích văn hóa là giải phóng tinh thần người ta. Mục đích chủ nghĩa xã hội cũng vậy. Dưới chế độ ngày nay các văn dã xã hội phải đi trước mọi văn dã khác, nhưng

đó chỉ là tạm thời. Ta dễ ý đến kề bình dân, đến hang người dại khờ, nhưng lúc người ta không dại khờ nữa, ta vẫn không lấy lại mồi cám lòng của ta.

**Gide có mâu thuẫn không?**

**N**ói tóm lại, trong bài diễn văn này, Gide một đường khuyên nhà văn nên có xu hướng về bình dân, một đường lại khuyên nhà văn không nên quên mình trong những câu chuyện một thời cho dầu là chuyện bình dân. Một đường công kích văn hóa cũ, một đường công kích xu hướng mới.

Cái chủ trương ấy tựa hồ như có mâu thuẫn.

Sự mâu thuẫn ấy đã khiến hai ông Phan-vân-Hùm và Hải-triều lúng túng. Các ông trách tội trích văn Gide mà không theo bản ý của toàn văn. Muốn cãi lại tôi, ông Hải-triều trích ra mấy đoạn khác trong bài diễn văn của Gide và nói một cách mạnh bạo rằng đây mới thực là quan niệm nghệ thuật của Gide, mới thực là bản ý của toàn văn. May được bài diễn văn của Gide không ở dưới mắt đọc giả nếu ông muốn nói ngang nói dọc thế nào cũng đẽ.

não cũng để.

Nhưng đến khi phải giáng giải vì sao Gide lại nói những câu tôi đã trích ra, các ông đã phải một phen mặc vào nồng bì. Ông Hải-triều nói một cách dễ dàng rằng đó là Gide tự phê bình; ông lại chịu khó chua thêm chữ «autocritique», tựa hồ như chữ «autocritiques» là một cái thin khôn có thể giúp ông mở cửa não cũng được, thoát ra khỏi nồng bì nào cũng được. Xét ra ông sùng thượng danh nhân mà sùng thượng một cách nô lệ. Câu gì mà một người như Gide đã nói ra tất nhiên phải đúng, cho dù ông Hải-triều không biết đúng ở chỗ nào.

Trái lại, ông Phan-vân-Hùm thiệt là người to gan. Gide theo chủ nghĩa xã hội, ông Phan-vân-Hùm cũng vậy. Hơn nữa, về phương diện này, trong hai người có lẽ ta phải đề Gide lên trên. Thế mà đọc mấy câu của Gide mà tôi trích ra, ông Hùm chẳng cần tìm kiếm lối thõi, ông phê ngay rằng Gide lầm, lầm to. Gide chưa thật thoát hồn hồn bài đầu. Tôi khen cái to gan của ông Hùm; ông muốn gửi quyền phản đối cho đầu đối với người cùng xu hướng với ông và hơn ông. Tôi chỉ tiếc rằng ông không tựa lối phản đối của ông vào những lý do vững chắc.

Theo ý tôi, Gide không có lối nồng nỗi đến nỗi không nhận thấy một sự mâu thuẫn sở sở ra trước mắt như thế, hay nói một cách khác, sự mâu thuẫn ấy chỉ là một sự mâu thuẫn trước mắt, một sự mâu thuẫn có hình không có thực. Nếu ta xét kỹ ta sẽ thấy tư tưởng của Gide trong bài diễn văn này không mâu thuẫn.

Và chăng, nói cho cảng, mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn chăng qua là cái áo-tượng cho những con mồi mồi, những người chỉ biết một đảng phái, một lý thuyết, cho cái lý trí hẹp hòi của người ta. Tạo hóa không biết có mâu thuẫn, thám-thám không biết có mâu thuẫn; trong tạo hóa, trong thám-thám, bao nhiêu điều trái ngược nhau đều hòa với nhau làm một. Một tâm-hồn như tâm-hồn Gide, mènh mong và phiến phúc, bồng bột một xác sống tạo và cung dồi dào, một tâm-hồn như vậy là cả tạo hóa thu hình, cả một vũ trụ nhỏ.

Pébiné Gide, ông Bernard Fay đã có viết một đoạn như vầy: «Trong văn học Pháp gần đây có hai xu hướng trái ngược nhau: Một bên hăng hái đi tìm những cảm xúc trong thực tế nó là cái xu hướng của tinh thần

nữa thế kỷ nay; một bên muốn đặt mình ra ngoài thực tế, muốn tạo ra một thế giới tinh thần, mục đích và mong tưởng của thi-ca hiện đại. Ta có thể nói rằng hổn thay các nhà văn đều theo một xu hướng trong hai xu hướng đó. Một vài người lần lượt chịu ảnh hưởng cả hai bên, ít ai có đủ tinh thần mạnh mẽ và sáng suốt để dung hợp cả hai xu hướng ấy một lần. Thế mà Gide đã dung hợp được cả hai xu hướng ấy.»

Sau một hồi lâm môn đệ Mallarmé và chịu ảnh hưởng của phái tượng trưng, Gide cố luyện tâm trí mình cho đủ cát mảnh mẽ để hiểu và hướng hổn thay mọi điều mà không bỏ mình trong một điều gì, cố luyện mình cho đủ cát trong sach, cái hoán toàn để lý hội đồng Tao hoc.

Gần đây Gide theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng chẳng nói thi ai cũng biết, một tâm-hồn như tâm-hồn của Gide để gì bỏ huộc dòng trong khuôn khổ của một đảng chính trị, cho dù cuối cùng trình đảng ấy rộng rãi và hợp lý đến bao nhiêu cũng vậy.

Riêng tôi, đọc đi đọc lại bài diễn văn này, tôi có cái cảm giác như thấy một người khỏe mạnh và tràn chảy nhảy bị giam vào trong một chỗ hẹp, bức rứt khổ chịu vì những bức tường nó ngăn đón sự hiếu động của mình. Gide hết sức để trước giờ sau vẫn không khởi dụng vào những bức tường ấy.

Tôi lại thấy ở Gide cái dung ý đưa chủ nghĩa xã hội làm một chi tiết trong nhân sinh quan của mình, một phần trong tâm-hồn của mình mà thôi. Gide hình như không muốn bỏ huộc tâm-hồn mình, nhân sinh quan của mình trong chủ nghĩa xã hội. Điều này có nhiên Gide không nói ra — một người có chân trong một đảng chính trị bao giờ lại nói thế được. Nhưng người xem đề ý vẫn thấy, bay dung hơn, vẫn cảm thấy một cách rõ ràng.

Trái lại, ba bốn lần ta thấy trong bài diễn văn có những câu như vầy: «Bao giờ tôi cũng chủ trương rằng..., điều này tôi nói cách đây đã ba mươi năm..., ngay từ lúc mới bước vào nghề văn tôi đã nói.. vân vân». Gide mới nhập vào phong trào lao động được vài năm nay; lúc đó, những người theo chủ nghĩa xã hội đều nói vang lên rằng: một nhà văn tư bản đã giác ngộ mà bỏ tư bản di về với lao động; còn những kẻ thù của chủ nghĩa xã hội thì lại thống trách Gide là một nhà văn đã bội với cái đời văn của mình. Theo ý tôi, Gide đã nói những câu trên này để tố rằng Gide không bội với cái quả khứ văn chương của minh và văn chương khác, chính trị khác. Nếu về chính trị, André Gide ngày nay không còn là André Gide ngày xưa, thi nhà văn André Gide trước sau vẫn là một.

Bã thề, những câu tôi trích ra là lần trước, những câu bênh vực cho sự độc lập của văn chương và nói rõ tính cách vĩnh viễn của cái hay, cái đẹp trong văn chương, những câu ấy chẳng phải là nó ý mà nói ra hay là muôn «tự phê bình» mà nói ra, chẳng phải là những ý kiến phụ không quan hệ gì mà chính là tiêu biểu cho bản ý của toàn văn vậy.

#### Quan niệm văn chương của Gide

Muốn rõ hơn, tôi thử cùng bạn đọc nhận rõ và bình luận mấy cái đại ý trong bài diễn văn.

Gide khuyên nhà văn nên có xu hướng về bình dân. Điều ấy tưởng cũng chính đáng lắm. Xu hướng về bình dân để phản động lại cái xu hướng quý phái, cái xu hướng phản tự nhiên lùi trước đên

nay. Xu hướng về bình dân vì bình dân là một thế giới mènh mong, một kho tài liệu vô cùng cho văn chương mà văn chương chưa dùng đến.

Gide lại còn nói rằng: « Bao giờ xã hội còn như ngày nay, mỗi lo thứ nhất của ta là làm thế nào thay nó đi ». Điều ấy cũng không sao, tuy rằng từ lúc có xã hội đến nay ở thời nào cũng có người nói như vậy, cũng có những người miên chinh trí để hắt hủi nhà văn, từ Tác-Tháo giết Dương-Tu cho đến cách mệnh Pháp giết bà Rolland. Ta sẵn lòng tin rằng thay đổi xã hội phải là mỗi lo thứ nhất của mọi người, trong đó có nhiên có nhà văn. Nhưng trong lúc làm cái công việc thay đổi xã hội, nhà văn không còn là nhà văn nữa. Họ có thể viết những quyển sách vừa có giá trị về cõi đồng vía có giá trị về văn chương nhưng cõi đồng và văn chương van là hai chuyện.

Và chẳng có một điều rõ ràng, mỗi điều không ai chối cãi được là cho dù Gide khuyên nhà văn nên có xu hướng bình dân hay khuyên nhà văn nên lấy sự thay đổi xã hội làm mỗi lo thứ nhất của mình, Gide vẫn khuyên họ không nên quên mình trong một thời đại, phải di trước thời đại, hơn nữa, phải tìm tới và phô diễn ra những lẽ chung cho hết thảy mọi thời đại.

Trong ý Gide, bình dân, giao tiếp bình dân chỉ là trạng thái nhất thời; dưới cái trạng thái nhất thời đó, nhà văn phải đã triết lý suối để nhận thấy những lẽ vĩnh viễn của loài người. Cũng như ngày xưa các nhà văn cổ điển đã biết tìm thấy dưới gầm vòc tia tia của vua chúa những nỗi đau thương thành thục của loài người, nhà văn ngày nay phải tìm thấy những nỗi đau thương ấy dưới lâm do rách tướm của con nhú lao động.

Trong bài VĂN-CHƯƠNG LÀ VĂN-CHƯƠNG » tôi có viết một đoạn như sau, chính cùng một ý ấy:

« Một người không ăn cắp bao giờ vẫn có thể thích nghe nhà văn kể chuyện một thằng ăn cắp. Vì thằng ăn cắp trong một lắc phẩn nghệ thuật không còn là thằng ăn cắp nữa. Nó là một người. Những sự đau khổ của nó thành ra sự đau khổ của Người (chứ Người và El hoa) và có tính cách vĩnh viễn. »

Tôi lưu ý kêu của Gide đối với người làm văn, còn như đối với người xem văn thi Gide nhất thiết yêu cầu cho họ được hoàn toàn tự do, và luận là xem văn gì là u nhã biến nhiều không thể làm lầm được.

### Trong quan niệm văn chương của Gide có những xu hướng gì?

Bấy giờ ta đã nhận rõ quan niệm của Gide về văn chương, ta hãy thử định cái địa vị của quan niệm ấy trong tư tưởng giới.

Trên kia tôi có nói tóm tắt một nhà văn như Gide là cả vũ trụ thu bình. Một tâm hồn như vậy muôn hình vạn trạng ở mỗi tác phẩm ta thấy một khác. Các tác phẩm của Gide rất pha trộn phức; còn gì khác chuyện triết lý *Le Prométhée mal enchaîné* hơn enuyễn lâm lý *La Porte étroite*; chuyện phiêu lưu và lãng mạn *Les Caves du Vatican* cũng khác xa chuyện phân tích *La Symphonie pastorale* hay chuyện tu thuật *Si le grain ne meurt*. (Daniel Mornet)

Riêng trong bài diễn văn này, ta có thể nhận thấy bốn nam xu hướng.

Trước hết Gide là một người tin theo chủ nghĩa cá nhân, lại vì chủ nghĩa cá nhân mà theo chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa cá nhân của Gide cũng có tính cách riêng. Nó là di sản của Nietzsche. Gide vốn có chịu ảnh hưởng Nietzsche với cái luận-

lý sắt đá của nhà triết học Nhật nhì man. Gide thường ca tụng lòng ham muốn. Loài người, trong ý Gide, không bao giờ thỏa được mọi điều ham muốn mà cũng không bao giờ có thể diệt được lòng ham muốn. Cho nên lòng ham muốn là sự thật duy nhất ở đời này. Đã thế tài để cho cá nhân hoàn toàn phát triển lòng ham muốn cùng xu hướng và bản năng của mình là lẽ tất nhiên vậy. Chỉ vì chế độ xã hội ngày nay ngăn trở sự phát triển này nên Gide mới tin theo chủ nghĩa xã hội. Xem đó cái chủ nghĩa xã hội của Gide cũng xa chủ nghĩa xã hội thông thường nhiều.

Với một nhân sinh quan như vậy, người ta không ngờ rằng Gide lại có gì giống văn phái cổ điển; thế mà sự thực Gide rất gần văn phái này. Nói một đoạn trong bài diễn văn trên này hết sức khen ngợi những văn phẩm của Racine cũng dù chứng cho điều đó. Gide lại còn nhiều lần chủ trương rằng một văn phẩm là một công trình sáng tạo. Quan niệm này rất giống quan niệm văn chương của phái cổ điển và nhất là của Racine. Muốn sáng tạo nhà văn sẽ chẳng chép lại sự thực một cách bô-lệ mà phải chọn lựa, phải sắp đặt và sự sắp đặt phải rõ ràng. Điều này cũng giống văn phái cổ điển nữa.

Ngoài chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa xã hội, ngoài quan niệm văn chương của phái cổ điển, ta còn thấy trong bài diễn văn này cái ảnh hưởng rất rõ rệt của phái tượng trưng. Điều ấy không là gì. Stéphane Mallarmé, mỗi ngày thứ ba tiếp ban văn chương, bao giờ cũng thấy có Gide đến nghe rất chăm chỉ. Tuy sau Gide dứt với phái tượng trưng, tuy lời văn của Gide rõ ràng và khác hẳn những câu thơ tối nghĩa của Mallarmé, nhưng vì sự giao thiệp với Mallarmé nên câu văn của Gide bao giờ cũng nhíp nhàng như những điều bất, âm điệu luôn luôn thay đổi với tình tứ bài văn. Có lẽ cũng vì sự giao thiệp với Mallarmé mà Gide đã nึก cái ý muốn phô diễn những nỗi khuất khứ bí ẩn trong lòng người. Những vai trong các chuyện của Gide đều có những tâm hồn kỳ dị, khó hiểu; họ đương sống một cuộc đời lầm thường bỗng thấy họ thay đổi hẳn vì cái đời sâu sắc trong tâm hồn họ đã phát biểu ra một cách không ngờ. Gide diễn tả rất tài tình những hình trạng luôn luôn thay đổi và những lớp sóng ngầm của cuộc đời kín đáo ấy. Nói sự thực không chưa đủ; phải tìm cho ra cái phần sâu sắc trong sự thực.

Cái phần sâu sắc đó là chính là phần vĩnh viễn. Nhà văn mà phô diễn ra được thì đời đời sẽ được hoan nghênh. Vì hoan cảnh đầu thang đời thời đại đầu thang đời, người đời vẫn nhận thấy chân tướng của mình trong tác phẩm nhà văn. Bên đây ta lại thấy ở Gide cái ảnh hưởng của phái mà trong văn-học-sử người ta gọi là phái cổ-học.

#### Lời kết

Bao nhiêu xu hướng cùng đi với nhau, cùng hòa với nhau trong một bài diễn văn ngắn ngủi. Cứu hiết bao nhiêu xu hướng khác nữa trong sự nghiệp văn chương của Gide, trong tâm hồn của Gide muôn hình vạn trạng như cảnh trời biển bao la.

Những tư tưởng của một người như vậy rất nhiên cũng sẽ có cái vi đại, cái sâu sắc của tần hồn đã xuất sản ra nó. Nhưng khán nói! Tư tưởng người ta như giông nước chảy: Gợp khúc sông to, giông nước to; khúc sông nhỏ, giông nước nhỏ. Tư tưởng của một bậc thiên tài như Gide muôn vào trong những khối óc hép hối càng phai thu minh cho nhỏ lại. Giờ Gide thấy được nó biến hình đến bậc nào chắc cũng phái ngạc nhiên!

HOMI-THANH

Phu-trang kỵ này vì đề đăng trên bản dịch diễn văn Gide và những lời bình luân yê no cho dù khoát ái, nên những bài đang dữ ở phu-trang kỵ trước phái hoàn đến kỵ sau sẽ thêm